

Nieuwsbericht Hervormde Gemeente Heerde

Informatie ten tijde van Corona-virus



Nieuwsbericht 5

Heerde, 19 mei 2020

Beste lezer,

Dit is het vijfde nieuwsbericht vanuit de Hervormde Gemeente Heerde, waarin u een update vindt van maatregelen, nieuwe acties of andere mededelingen. Dit soort nieuwsberichten worden zo vaak verspreid als nodig.

1. Update over situatie dominee Van der Graaf

In het laatst verstuurd bericht heb ik vermeld dat dominee Van der Graaf een longembolie had opgelopen door het Corona-virus. Inmiddels zijn we een paar weken verder en kunnen we het volgende melden.

André wordt op dit moment begeleid door de huisarts, een fysiotherapeut en een ergotherapeut. Zij helpen hem op de weg naar verder herstel. Het gaat vooruit, maar langzaam. De dominee meldde dat het hem soms verbaast hoe moe hij kan zijn na een – in zijn ogen – minimale inspanning.

Er zijn in tussentijd ook gesprekken geweest door André met de ARBO-arts. Die heeft André geadviseerd om zeker de aankomende 6 weken nog rust te houden en te werken aan herstel. De ARBO-arts verwacht dat een begin kan worden gemaakt met een re-integratie na de zomervakantie (eind augustus/begin september).

Het blijkt hieruit opnieuw wat een enorme impact het Corona-virus heeft op personen, organisaties en samenleving. Niemand had een paar maanden geleden kunnen denken dat dominee Van der Graaf gedurende een aantal maanden niet in staat zou zijn om zijn herderlijke taken uit te voeren.

Laten we André, Maaïke, Tom, Noor en Ralf blijven gedenken in onze gebeden en bidden voor een 'wonderbaarlijk' vlot herstel.

2. Agenda van aankomende meditaties en erediensten

Woensdag	20 mei	19.30 uur	Gert Timmer verzorgt de meditatie
Donderdag	21 mei	09.30 uur	kandidaat Mark de Jager, Groningen
Zondag	24 mei	09.30 uur 19.00 uur	Ds. G.J. Röben Ds. J.W. van de Kamp, Elburg

ALLE DIENSTEN WORDEN UITGEZONDEN VIA YOUTUBE, KERKRADIO.NL EN DE KERKRADIO.

Nieuwsbericht Hervormde Gemeente Heerde

Informatie ten tijde van Corona-virus



3. KerkTV

De voorzitter van de Algemene Kerkenraad, Dick Strijbos, wil graag het volgende delen:

“We zijn blij met de inzet van velen om de kerkdiensten met beeld en geluid mogelijk te maken. Met beeld geeft toch meer beleving dan alleen met geluid. In verband met de huidige omstandigheden maken velen gebruik van deze mogelijkheid. Het college van KRM en de AK hebben gezamenlijk besloten om vervolgstappen te zetten om het volgen van kerkdiensten met beeld en geluid structureel mogelijk te maken. Dit betekent dat een kleine commissie gestart is met de inventarisatie wat nodig is om dit te gaan realiseren voor de korte en langere termijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan een wens uit de gemeente voor de weergave in beeld en geluid van kerkdiensten bij Brinkhoven.”

4. Terug naar de kerkzaal

De aangepaste maatregelen staan kerken per 1 juni toe om met maximaal 30 personen samen te komen. De kerkrentmeesters zijn druk bezig met de voorbereidingen om dit mogelijk te maken. Er moet natuurlijk goed nagedacht worden over een veilige wijze van samenkomen, die voldoet aan de gestelde regels. Tegelijk moeten we nadenken over een manier van uitnodigen of selecteren; wie stellen we in de gelegenheid om een dienst te bezoeken? Lastig puntje, waarbij we wellicht niet iedereen blij zullen maken, maar we doen ons best om daar zeer verstandig en invoelend mee om te gaan.

Tot slot

Ik ben in de bijzondere bevoorrechte positie dat ik regelmatig in de kerk kom. Nog steeds. Het is altijd weer fijn om dat eeuwenoude kerkgebouw in te lopen via de consistorie. Het is er nog fris, omdat er zolang niet verwarmd hoefde te worden. En tegelijk is het hartverwarmend om die kerkbanken te zien en het orgel en te geloven dat we er weer als gemeente zullen samenkomen. Zullen lof prijzen, zingen, bidden en luisteren. Zullen ontmoeten, begroeten, be-knikken.

Eén van de kerkdiensten die ik in de kerkzaal meemaakte, viel mijn oog weer eens op de tekst boven de deuren naast de preekstoel. Links staat er ‘Maranatha’, rechts staat er ‘Hosanna’. Al mijmerend gingen mijn gedachten over het woord ‘Maranatha’. Hoe bijzonder om nu dat woord boven de deur te lezen. Juist in deze tijd.

Het woord ‘Maranatha’ komt uit het Aramees, en werd geschreven door Paulus in zijn eerste brief aan de Korinthe. Paulus had ook zorgen, toen om de gemeente van Korinthe. En hij verzuchtte in zijn brief: “Kwam de Here Jezus maar weer...”. Zijn wederkomst zal immers een einde maken aan alles wat nog onvolkomen is. ‘Maranatha’ is een zucht van hoopvol verlangen naar de wederkomst van de Here Jezus. Het betekent: “Onze Here, kom!” Het is een verlangende uitroep, naar de Christus, de Heer, die terugkomt op de wolken. Dan zal er vrede en rust zijn, geen chaos meer, geen ziekte, geen Corona. Je kunt daar zo naar verlangen op momenten dat je de situatie in de wereld even diep binnen laat komen.

Boven de rechterdeur staat ‘Hosanna’. Weet je nog wat dat betekent? Het betekent ‘Gezegend is Hij die komt!’ Ik zou daar nog veel meer over willen zeggen, over willen schrijven. Dat doe ik graag een volgende keer.

Nieuwsbericht Hervormde Gemeente Heerde

Informatie ten tijde van Corona-virus



Laat het ons dagelijks gebed zijn: "Here Jezus, kom!" En laat het volgen door een welgemeend 'Hosanna'!

Shalom,

Namens de kerkenraden van Hervormd Heerde,

Steven

Steven Kok