

Nieuwsbericht Hervormde Gemeente Heerde

Informatie ten tijde van Corona-virus



Nieuwsbericht 4

Heerde, 2 april 2020

Beste lezer,

Dit is het vierde nieuwsbericht vanuit de Hervormde Gemeente Heerde, waarin u een update vindt van maatregelen, nieuwe acties of andere mededelingen. Dit soort nieuwsberichten worden zo vaak verspreid als nodig.

1. Situatie gezondheid dominee Van der Graaf

Zoals in het laatste nieuwsbericht vermeld, is dominee Van der Graaf getroffen door het coronavirus. En naar nu blijkt, is hij ernstig getroffen. Na een opname in het ziekenhuis vorige week, kreeg hij deze week een ondraaglijke pijn aan zijn rechterlong. Opnieuw is hij naar het ziekenhuis gebracht, dit keer om de oorzaak van deze pijn te onderzoeken. Het blijkt een longembolie te zijn, waarvoor hij nu bloedverdunners en morfine krijgt.

Zie hier de laatste update van zijn vrouw, Maaïke:

“André heeft nog steeds veel pijn van de longembolie en heeft gelukkig sterke morfine gekregen van de huisarts. Maar daar wordt hij nog misselijker van. Ook daar heeft hij dan weer medicijnen voor gekregen. Dus we werken nu met een heel schema. De uitdaging is nu om toch wat eten binnen te houden en in ieder geval vocht. We gaan wat experimenten met de verschillende pillen om te kijken of we het onder controle krijgen. De huisarts belt elke ochtend even en dat is heel fijn. Het is nu een kwestie van beter gaan worden, maar niemand heeft een idee hoe lang dat gaat duren...”

Van harte wil ik opnieuw dominee Van der Graaf, zijn vrouw Maaïke en de kinderen Tom, Noor en Ralf van harte in uw gebed aanbevelen. Laten we in gebed om hen heen blijven staan en vertrouwen dat God een God van wonderen is. “Hij kan, en wil, en zál in nood...”

2. Agenda van aankomende diensten

Zondag	5 april	09.30 uur	Ds. G.J. Röben
		19.00 uur	Ds. G.J. Röben

IN DE WEEK VAN 6 APRIL ZAL DE STILLE WEEK STARTEN EN OP MAANDAG TOT EN MET DONDERDAG EEN MEDITATIE WORDEN GEHOUDEN. DE MEDITATIE START OM 19.30 UUR. HIERAAN WORDT MEDEWERKING VERLEEND DOOR GERT TIMMER, WIEGERT VAN DEN BOSCH, DOMINEE RÖBEN EN JOHANNES WOULDSTRA.

Goede Vrijdag	10 april	09.30 uur	Ds. G.J. Röben	Heilig Avondmaal
		19.30 uur	Ds. G.J. Röben	Heilig Avondmaal

ALLE DIENSTEN WORDEN UITGEZONDEN VIA YOUTUBE, KERKRADIO.NL EN DE KERKRADIO.

Nieuwsbericht Hervormde Gemeente Heerde

Informatie ten tijde van Corona-virus



3. Heilig Avondmaal in deze tijd

De Stille Week en het Paasfeest kondigen zich aan. Wat is het pijnlijk dat we juist in deze tijd niet bij elkaar kunnen komen. De online kerkdiensten bieden een beperkt maar goed alternatief. Onderweg naar Pasen gedenken we het lijden en sterven van Jezus. We volgen Hem op zijn lijdensweg. We doen dit door het lezen van het Evangelie en brood en wijn te delen. Op Goede Vrijdag vieren we het Heilig Avondmaal. In deze maaltijd van de Heer gedenken wij de dood en opstanding van Christus bij brood en wijn en vieren we zijn verbondenheid met ons en onze verbondenheid met Hem en met elkaar. We ontvangen zijn genadebrood. De viering van het Avondmaal kan op deze dagen niet gemist worden.

Besloten is om in deze bijzondere tijd toch het Heilig Avondmaal te vieren. In de consistorie doen we dit met een klein gezelschap tijdens de diensten van Goede Vrijdag. De gemeenteleden thuis vieren online de dienst mee. Concreet door mee te bidden met de voorganger als deze bidt om de Geest over de gaven van brood en wijn. In dit gebed wordt de levende Heer gevraagd zelf aanwezig te zijn in de tekenen van brood en wijn. Ziende op de tekenen van brood en wijn vieren wij de gemeenschap met de gekruisigde en opgestane Heer en de verbondenheid met elkaar. Het is goed om ook thuis van tevoren brood en wijn/druivensap als zichtbare tekens van het lichaam en bloed van Christus klaar te zetten. U kunt brood en wijn/druivensap ook daadwerkelijk nuttigen, wanneer de verbondenheid met Christus daardoor voor u reëler wordt.

Op weg naar Pasen gedenken wij de gekruisigde en verrezen Heer, die bij ons is tot aan het einde der tijden. Na zijn verrijzenis toont Hij steeds opnieuw zijn wonden! De Lijdende is de Opgestane en de Opgestane is de Lijdende. In het verdriet van deze tijd is Hij aanwezig. Hij deelt ons leven en lijden. Ook met onze ziekten is Hij vertrouwd (Jesaja 53). Hij is ons leven! Van harte wensen wij u gezegende vieringen op weg naar Pasen.

De diaconie

4. Gebedskring (Let op: vanavond!!)

Er is een groeiende behoefte binnen onze gemeente om met elkaar te bidden. Als je ooit ervaren hebt om met anderen te bidden, in bijvoorbeeld in een kringgebed, dan ken je de bijzondere verbondenheid en kracht die tijdens zo'n gebed wordt ervaren. Maar ja, hoe ga je dat nou organiseren tijdens deze periode, waarin we niet bij elkaar mogen komen?

Ik heb hierover gesproken met Isabel van 't Hul, nadat ook zij had aangegeven op zoek te zijn naar een mogelijkheid voor gezamenlijk gebed. En we hebben besloten het gewoon te gaan doen, via een digitaal platform. We gaan het gewoon een keer proberen en vanaf daar zien we weer verder. Ik zal deze eerste keer organiseren en leiden en wel **vanavond om 19.30 uur**. Daarna hoop ik dat een ander zich kandidaat stelt, want m'n vorkje begint een beetje vol te lopen zo 😊.

Instructies

Wat ga ik doen: ik stuur alle mensen die zich hebben opgegeven voor deze nieuwsbrief een uitnodiging via email om deel te nemen aan de gebedskring. Als je andere mensen wil uitnodigen, stuur rustig de uitnodiging door. In de email staat een link, een onderstreepte tekst, namelijk

Nieuwsbericht Hervormde Gemeente Heerde

Informatie ten tijde van Corona-virus



‘Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering’. Klik daarop en volg de stappen die volgen. Let op: om te kunnen luisteren en spreken is een microfoon en luidsprekers nodig die verbonden zijn met de computer. Dat kan ook een koptelefoontje zijn of oortjes van je telefoon, maar mét een microfoon. Als je alleen luidsprekers hebt, kun je alleen meeluisteren. In veel gevallen werkt Microsoft Teams ook vanaf een moderne, mobiele telefoon, een zogenoemde smartphone.

Mocht dit allemaal niet lukken, dan kun je ook via de telefoon ‘inbellen’. Oftewel, gewoon via telefonie worden verbonden. Het nummer staat in de email. Let op: hier wordt een vergader id, een soort wachtwoord, gevraagd door een mevrouw. Dat nummer staat in de mail, achter Vergadering-id. Voer het in en sluit af met een hekje (#). Vanaf dat moment ben je verbonden met de ‘vergadering’.

We gaan het gewoon proberen en ik zie uit naar uw aller aanwezigheid!

Tot slot

Hoe gaat het met uw hoofd? Ik bedoel, spinnen de gedachten zich net zo hard in uw hoofd rond als in het mijne? Ik word nu niet weemoedig, noch neerslachtig, maar ik bemerk wel dat wat er gebeurt mij en mijn omgeving enorm bezighoudt. Het is met geen pen te beschrijven hoe snel de ontwikkelingen elkaar opvolgen en hoeveel slachtoffers inmiddels in Heerde te betreuren zijn. En allemaal door een klein, microscopisch mormeltje dat vanuit China z’n weg heeft gevonden naar de lichamen van velen. En dan volgen de vragen: waarom is dit nodig? Is dit van God, of is dit door Hem toegestaan? Maar waarom dan? Waar brengt het ons?

In de afgelopen week heb ik geluisterd naar een preek van een Amerikaanse predikant van de Grace Community Church en één van de punten die ik van die preek heb geleerd, is dat God altijd alles wil laten meewerken ten goede. God zond plagen (tekenen) tot het volk Egypte toen de Farao niet wilde luisteren. God strafte meermaals Zijn eigen volk, onder andere met slangen, toen het niet wilde luisteren. Maar altijd met een duidelijk doel. Altijd vanuit de innige wens dat de mensen zouden gaan luisteren en Hem zouden vertrouwen.

Zelf zie ik de gehele corona-crisis als een periode waarop uw, jouw en mijn geloof, mijn vertrouwen op Hem wordt getest. Geloven in voorspoed is misschien niet zo moeilijk, maar wat nu als het echt tegenzit? Als je om je heen de slachtoffers ziet vallen, je geliefde besmet is of je bedrijf krakend tot stilstand komt? Geloof je ook dan dat God je helpt in deze situatie? Geloof je ook nu dat God het beste met je voor heeft, ja, zelfs je behoudt op het oog heeft, je redding? Dat Hij niets liever wil dan jou op Zijn schoot te trekken, zoals een vader zijn kind? Dat Hij zijn machtige vleugels uitspreidt over je, waaronder je mag schuilen?

Als je geen onrust kent, en vol vertrouwen bent, wees dankbaar. En bidt voor hen die dit niet kennen of herkennen. Bent u wel onrustig, kent u wel angst, dan is dat niet erg. Maar doe er het juiste mee, en ga ermee naar Hem. Ga in gebed of laat voor u bidden en leg de angsten voor Hem neer. Hij wil je angst inruilen voor rust. Doen hoor!

Shalom,

Namens de kerkenraden van Hervormd Heerde,

Steven Kok