

**voor de morgendienst op Palmvasen 14 April 2019  
in de Hervormde Johanneskerk te Heerde  
Aanvang 9.30 uur, samenzang vanaf 9.15 uur**

**In deze dienst wordt belijdenis van het geloof gedaan door:**

*Albertha Janna (Thea) Augustinus, Kamilleweg 48, 8181BT Heerde  
Hendrik (Erik) Barneveld, Burg. Schade van Westrumlaan 12, 8181XM Heerde  
Aukje Barneveld-Scholten, Burg. Schade van Westrumlaan 12, 8181XM Heerde  
Gerritje Geertje (Gerrie) Berghorst-Oldenhof, Kanaaldijk 1, 8181SB Heerde  
Myrthe Wieteke (Myrthe) Bijsterbosch, Koolmees 8, 8121JX Olst  
Hendrik Jan (Rick) van Ommen, Kerkdijk 9, 8181RR Heerde  
Metje Stevanie (Mettie) Venema, Heetkamp 14, 8181WS Heerde  
Chantal Maureen (Chantal) Pool-Schoonhoven, Julianalaan 1, 8181AR Heerde*

**Thema: "Waar het hart vol van is..."**

**Voorgangers: ds. C.A. van der Graaf en ds. G.J. Röben  
Ouderling van dienst: Herman Niessink  
Organist: Ina Mijnheer**

## **Samenzang voor de dienst:**

### **OTH 141: 1, 2, 3**

Leid mij, Heer, o machtig Heiland  
door dit leven aan uw hand.  
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,  
wees mijn Gids in 't barre land.  
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,  
vul mij met uw Geest steeds meer,  
vul mij met uw Geest steeds meer.

Laat mij zijn een Godsgetuige,  
sprekend van U meer en meer.  
Leid mij steeds door uwe liefde,  
groeïend naar uw beeld, o Heer.  
Brood des levens, Brood des hemels,  
voed mij dat ik groei naar U,  
voed mij dat ik groei naar U.

Laat door mij uw levend water  
vloeien als een klare stroom.  
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later  
dat uw Geest over allen koom'.  
Machtig Heiland, mijn Verlosser,  
kom, Heer Jezus, in uw kracht,  
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

### **Gezang 481: 1, 2**

O grote God die liefde zijt,  
o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd  
ons aan uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren,  
uw waarheid openbaren.

Maak ons volbrengers van dat woord,  
getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort,  
wie afdwaalt met ons mede.  
Laat ons getrouw de weg begaan  
tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezen  
de minste willen wezen.

### **OTH 182: 1, 2, 3, 4**

Genade, zo oneindig groot,  
dat ik, die 't niet verdien,  
het leven vond, want ik was dood  
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade, die mij heeft geleerd  
te vrezen voor het kwaad.  
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,  
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast  
en tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast  
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid  
mag stralen als de zon,  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid ) 2x  
dat ik genade vond. )

### **Welkom en mededelingen**

#### **Zingen: Psalm 122: 1**

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,  
toen men mij zeide: "Gord u aan  
om naar des Heren huis te gaan!  
Kom ga met ons en doe als wij!"

Jeruzalem, dat ik bemin,  
wij treden uwe poorten in,  
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!  
Jeruzalem, van ver aanschouwd,  
wel saamgevoegd en welgebouwd,  
o schone stede, die wij groeten.

## **Stilte**

## **Votum en groet**

### **Zingen: Psalm 81: 1, 8, 9**

Jubelt God ter eer,  
Hij is onze sterkte!  
Juicht voor Isrels Heer,  
stem en tegenstem  
springen op voor Hem  
die ons heil bewerkte.

Ik ben HIJ DIE IS:  
God wil Ik u wezen.  
Uit de duisternis  
van de slavernij  
maakte Ik u vrij:  
hebt gij nog te vrezen?

Leef uit mijn verbond.  
Vraag van Mij vrijmoedig.  
Open wijd uw mond.  
Al wat u ontbreekt,  
al waar gij om smeekt  
geef Ik overvloedig.

### **Onderwijzing: Romeinen 12: 1-3**

1Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld,

maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

3Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.

### **Zingen: Psalm 118: 1, 7**

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,  
zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Dit zij het lied der priesterkoren:  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Gij, die den Heer vreest, laat het horen:  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden  
de poorten der gerechtigheid.  
Laat mij de voorhof binnentreden  
en loven 's Heren majesteit.  
Dit is de poort, de poort des Heren,  
Gods knechten zullen binnengaan.  
God van mijn heil, U wil ik eren,  
nu ik uw antwoord heb verstaan.

### **Gebed om de opening van het Woord**

**Paasproject Kindernevendienst**  
***Thema "Alleen Jezus kiest totaal"***

### **Zingen: Projectlied**

Jezus, Hij droeg onze schuld,  
droeg al die stenen met geduld.  
Hij koos voor honderd procent,  
zijn hart vol liefde, ongekend.

**refrein:**

Wil jij op weg, met Jezus mee?  
Hij maakt voor ons een zware reis.  
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:  
de Vader, die ons kiest en redt.

**Bijbellezing: Lucas 19: 28-40 (Aukje Barneveld)**

28Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem.

29Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit 30en zei tegen hen: 'Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. 31Als iemand jullie vraagt: "Waarom maken jullie het los?" moeten jullie antwoorden: "De Heer heeft het nodig.'" 32De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. 33Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: 'Waarom maken jullie het los?' 34Ze antwoordden: 'De Heer heeft het nodig.' 35Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. 36Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. 37Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. 38Ze riepen: 'Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!' 39Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: 'Meester, berisp uw leerlingen.' 40Maar hij antwoordde: 'Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.'

**Zingen: Gezang 127: 1, 6, 7**

Gaat, stillen in den lande,  
uw Koning tegemoet,  
de intocht is ophanden  
van Hem die wond'ren doet.  
Gij die de Heer verwacht,  
laat ons vóór alle dingen  
Hem ons hosanna zingen.  
Hij komt, Hij komt met macht.

Gaat uit met snelle schreden  
uw Koning tegemoet.  
Daar komt Hij aangereden,  
rechtvaardig, schoon en goed!  
Komt nu van overal  
uw Heer en Heiland groeten,  
die al het leed verzoeten,  
de pijn genezen zal.

Gij schenkt met volle handen,  
die zelf de armoe draagt.  
Gij maakt uzelf te schande,  
die steeds naar zondaars vraagt.  
Wij willen, groot en klein,  
die 't al van U ontvingen,  
U ons hosanna zingen  
en eeuwig dankbaar zijn.

**Verkondiging: 'Waar het hart vol van is... daar loopt de mond van over!'**

*"Toen Hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien." (Lucas 19:37)*

**Zingen: OTH 273: 1, 2**

Heer, ik kom tot U;  
neem mijn hart, verander mij,  
als ik U ontmoet  
vind ik rust bij U.  
Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken  
voor de kracht van uw liefde.

**Refrein**

Houd mij vast,  
laat uw liefde stromen.  
Houd mij vast,  
heel dicht bij uw hart.

Ik voel uw kracht  
en stijg op als een arend;  
dan zweef ik op de wind,  
gedragen door uw Geest  
en de kracht van uw liefde.

Heer, komt dichterbij  
dan kan ik uw schoonheid zien  
en uw liefde voelen,  
diep in mij.  
En Heer, leer mij uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan  
en elke dag mag leven  
door de kracht van uw liefde.

### ***Refrein (2x)***

Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door uw Geest  
en de kracht van uw liefde

## **Kinderen komen terug uit de kindernevendienst**

### **Openbare belijdenis van het geloof**

#### **Presentatie**

#### **Onderwijzing**

Jezus Christus heeft gezegd: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houdt dit voor ogen: 'Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'  
De doop is het teken van het verbond van Gods genade. Als wij belijdenis doen, erkennen en eren wij de Naam van de Drie-enige God die bij de doop over ons wordt uitgeroepen. Het is de Vader die ons tot zijn kinderen aanneemt. het is Jezus Christus die ons redt en roept om zijn leerlingen en volgelingen te zijn. Het is de Geest die ons vervult en ons zijn gaven schenkt.



Als wij belijdenis van het geloof afleggen, geven wij daarmee antwoord op Gods liefde voor ons. Niet wij hebben Hem, maar Hij heeft ons uitgekozen. Met de Kerk van alle eeuwen, met de wereldwijde Kerk, mogen wij Christus volgen en zo gehoor geven aan Gods roepstem. Daarom belijden wij ons geloof in het midden van zijn gemeente. Als gelovigen zetten wij onze gaven in voor Gods Koninkrijk. Zo geven wij rekenschap van de hoop die in ons is. Wanneer wij moeten lijden omwille van ons geloof, zullen we bidden om volharding en wijsheid.

Wij mogen weten dat wij de Geest ontvangen hebben om Gods kinderen te zijn en Hem als Vader te kunnen aanroepen. Het is de Geest die ons in de waarheid leidt en die ons leven wil vernieuwen.

De Heer roept ons samen rondom het Woord. Hij nodigt ons ook als zijn leerlingen aan zijn tafel, waar Christus zelf de Gastheer is. Een feestmaal heeft Hij voor ons bereid, waar het brood ons zal verzadigen en de wijn het hart verheugt. Zo zijn wij één met Hem en met elkaar.

Verenigd met Christus zijn wij geroepen met woord en daad Hem te belijden als Heer en Heiland, Gods Koninkrijk te verkondigen en zijn komst te verwachten.

## **Belijdenis**

### ***Laten wij ons geloof belijden:***

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige  
Schepper van de hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
neergedaald tot in het dodenrijk.

Op de derde dag is Hij opgestaan uit de doden,  
opgevaren naar de hemel,  
waar Hij nu zit aan de rechterhand van God,  
de almachtige Vader,  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest,  
ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,  
de gemeenschap der heiligen,  
vergeving van de zonden,  
wederopstanding van het lichaam  
en een eeuwig leven.

## **Vragen aan hen die belijdenis afleggen van het geloof**

Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in de Heilige Geest?

Aanvaardt u de roeping om, als lid van de gemeente van Christus, de goede strijd van het geloof te strijden, uw Heiland altijd te volgen en zijn Naam te belijden met woord en daad?

Wilt u, in gemeenschap met de kerk van Christus, als belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland, trouw zijn onder de bediening van het Woord en de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift en, met de gaven die u geschonken zijn, meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?

*Zij die belijdenis afleggen van hun geloof beantwoorden deze vragen en komen beurtelings naar voren. De voorganger legt hen de handen op en spreekt een Bijbelwoord uit.*

## **Wat is daarop uw antwoord voor God en zijn gemeente?**

Albertha Janna (Thea) Augustinus,  
Hendrik (Erik) Barneveld,  
Aukje Barneveld-Scholten,  
Gerritje Geertje (Gerrie) Berghorst-Oldenhof,  
Myrthe Wieteke (Myrthe) Bijsterbosch,  
Hendrik Jan (Rick) van Ommen,  
Metje Stevanie (Mettie) Venema,  
Chantal Maureen (Chantal) Pool-Schoonhoven,

## **Doopbediening**

*Chantal Maureen (Chantal) Pool-Schoonhoven zal worden gedoopt.*

## **De gemeente zingt (staande) de nieuwe belijdende leden Psalm 134:3 toe**

Dat 's Heren zegen op u daal',  
zijn gunst uit Sion u bestraal'.  
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer:  
looft, looft dan aller heren Heer!

## **Verwelkoming**

Op grond van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke belijdenis verwelkomen wij u nu als belijdende leden van de Protestantse Kerk in Nederland in de gemeenschap van de Kerk van Christus. Wij nodigen u tot de tafel van de Heer. 'God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.'

## **Persoonlijk woord van de nieuwe belijdende leden (Thea Augustinus)**

### **Zingen: OTH 265: 1, 2**

Abba, Vader, U alleen  
U behoer ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen.  
Abba, Vader, U alleen  
U behoer ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts voor U alleen.  
Dat mijn wil voor eeuwig zij  
d' uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.  
Laat mij nimmer gaan.  
Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts van U alleen.

## **Vorbereiding op de viering van het Avondmaal**

Gemeente van Christus, aankomende vrijdag vieren wij het heilig Avondmaal. De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil ons aan zijn tafel troosten en bemoedigen wie in Hem geloven.

Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels van Christus' Koninkrijk. In het licht daarvan zien wij dat we iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde. De Heer is trouw, wij zijn vaak ontrouw. Dagelijks maken wij onze schuld tegenover Hem groter.

Nu kunnen wij de maaltijd van Gods genade slechts ontvangen, wanneer we in gehoorzaamheid aan het Woord van God als Gods kinderen willen leven. Daarom onderzoekt ieder van ons zichzelf:

Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik God en mijn naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van het leven met de Heer ontnem?

Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden wil geven, alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer?

Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de heilige Geest?

Ieder die zo zijn heil zoekt in Christus alleen, mag zeker weten dat geen zonde of zwakheid ons kan scheiden van de liefde van Christus, onze Heer. Verkondig in het eten van het brood en het drinken uit de beker vol vreugde de dood van onze Heiland. Belijd in gehoorzaamheid aan zijn Woord de Drie-enige God. Zo nodigt Christus u aan zijn tafel en mag u zich opnieuw gesterkt weten door het sacrament van brood en wijn.

### **Zingen: OTH 302: 1, 2, 3**

De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.

### ***Refrein:***

Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.  
Uw naam is groot en uw hart is zacht.  
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

### ***(Refrein)***

En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stukt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

### ***(Refrein 2x)***

Verheerlijk zijn heilige naam.  
Verheerlijk zijn heilige naam.

### **Gebeden**

#### **Inzameling van de gaven**

#### **Zingen: OTH 167: 1, 2**

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God, zegen mij alle dagen lang!

### ***Refrein:***

Vader, maak mij tot een zegen;  
ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met uw Geest, Heer,  
Jezus, kom tot mij  
als de Bron van leven,  
die ontspringt, diep in mij.  
Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

**Refrein:**

Vader, maak ons tot een zegen;  
hier in de woestijn.  
Wachtend op uw milde regen,  
om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

**Zegen****Uitleidend orgelspel**

**Er gelegenheid om de nieuwe belijdende leden hier voorin de kerk te feliciteren en hen Gods zegen toe te wensen.**

**Fijn dat u/jij er was, u/jij bent altijd welkom in de kerkdiensten.**

*God heeft veel geduld met mij gehad, Hij is altijd bij mij gebleven, ik kan niets mooiers terug doen dan mijn geloof belijden.*

**-Thea Augustinus-**

*Ik wil belijdenis doen omdat ik mijn doop als kind wil beantwoorden en kies voor God.*

**-Aukje Barneveld-**

*Ik geloof in de Here God en wil met Hem verder gaan door het leven.*

**-Erik Barneveld-**

*In moeilijke tijden heb ik steun aan mijn geloof en krijg ik kracht om door te gaan.*

**-Gerrie Berghorst-**

*Nader tot Mij en Ik zal tot jou naderen.*

**-Myrthe Bijsterbosch-**

*Ik doe belijdenis omdat ik mij een leven zonder Hem niet kan voorstellen.*

**-Rick van Ommen-**

*Groeien in geloof!*

**-Chantal Pool-**

*Ik doe belijdenis omdat ik mij vanuit overgave en vertrouwen aan wie God is en voor mij wil zijn geborgen mag weten.*

**-Mettie Venema-**

