

Liturgie

Liturgie voor de doopdienst op zondag 7 april 2019
in de Hervormde Johanneskerk te Heerde.
Aanvang 9.30 uur, samenzang vanaf 9.15 uur.

In deze dienst zal de Heilige Doop bediend worden aan:

Jayden Lourens

geboren op 19 maart 2019 te Wapenveld

en

Owen Gertjan Hendrik Geerts

geboren op 11 februari 2019 te Apeldoorn.

Thema: “Geef ons meer geloof!”

Voorganger:

ds. G.J. Röben

Ouderling van dienst:

Eline van Lohuizen

Organist:

Martien van de Knijff

Samenzang voor de dienst:

Op Toonhoogte 470

Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.

Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn;
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.

Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.

Op Toonhoogte 260

Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.

Refrein:

Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt.

En wat je nu ook doet....

(Refrein 2x)

De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

Op Toonhoogte 414

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn',
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn!

Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft, of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn;
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn!

Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
overal op aarde zonde en droefenis.
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn.
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!

Welkom en Mededelingen

Intochtslied: Psalm 105: 1 *(staande)*

Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorieijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 105: 3

God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in 't duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Leefregel

Zingen: Op Toonhoogte 243

Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

Zie mij voor U staan,
zondig en onrein,
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

Jezus op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

Dooponderwijs

Zingen: Zingende Gezegend Lied 236

(De dopelingen worden tijdens het zingen de kerk binnengedragen)

Welkom, welkom in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind,
hier mag jij met ons aanbidden
God die mensen zoekt en vindt.

Welkom, **Jayden** in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind,
hier mag jij de Naam aanbidden
die met jouw naam zich verbindt.

Welkom, **Owen** in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind
hier mag jij de Heer aanbidden
die voltooit wat jij begint

Doopgebed

Doopbeloften (*staande*)

1. Geloof u dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus, zoals dat in Gods Woord bekend is gemaakt en door de kerk in haar belijdenis is samengevat, het enige fundament van onze redding is?

2. Blijdt u dat deze kinderen, hoewel zij met ons delen in zonde, schuld en oordeel, in Christus geheiligd zijn, deel hebben aan Gods verbond en dat zij daarom behoren gedoopt te zijn?

3. Beloof u, ieder met de gaven die God u heeft gegeven, uw kinderen voor te gaan op de weg van de Here opdat zij hun doop leren verstaan en zich verbonden zullen weten aan de gemeente van Christus?

(Beloof u bij het opgroeien van uw kind met liefdevol respect in de opvoeding alle ruimte te geven om uw kind te leren begrijpen wat het is om gedoopt te zijn en de Here te volgen?)

Toespraakje tot de kinderen

(de kinderen voorin de kerk gaan even zitten)

Zingen met de kinderen: Op Toonhoogte 485

(eerst kinderen en daarna kinderen met gemeente)

De Here zegent jou en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.

De Here zegent u en Hij beschermt u,
Hij schijnt zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn,
Hij zal zijn vrede aan u geven.



Bediening van de Heilige Doop

Na het amen op de doop zingt de gemeente zonder nadere aankondiging:

Psalm 134: 3 (B38, staande)

Dat 's Heren zegen op u daal',
zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer:
looft, looft dan aller heren Heer!

Aan de dopelingen wordt door de kinderen van de kindernevendienst een cadeau aangeboden (de kinderen voorin de kerk gaan even zitten).

Dankgebed voor de bediening van de Heilige doop en gebed om de opening van het Woord.

De dopelingen worden de kerk uitgedragen.

Paasproject kindernevendienst

Zingen: Projectlied

Hierna gaan de kinderen die dat willen naar de kindernevendienst.

Schriftlezing: Lucas 17: 1-10 (NBV)

¹Tegen zijn leerlingen zei hij: 'Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, alleen: wee degene die daarvoor verantwoordelijk is! ²Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee werd geworpen dan dat hij ook maar een van deze geringen ten val zou brengen. ³Let dus goed op jezelf!

Indien een van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe; en als ze berouw hebben, vergeef hun. ⁴En als ze zevenmaal op een dag tegen je zondigen en zevenmaal naar je terugkeren en zeggen: "Ik heb berouw," dan moet je hun vergeven.'

⁵Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: ‘Geef ons meer geloof!’ ⁶De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen.

⁷Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of de kudden weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen: “Ga maar meteen aan tafel?” ⁸Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen: “Maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en drinken?” ⁹Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen? ¹⁰Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: “Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.””

Zingen: Gezang 323: 1 en 3

God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.

Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve 't hart Hem weder.

Gaame laat ik varen alle ijdelheden,
alle aardse vreugd en vrede.

Wil en wens begeeft mij,
ziel en lijf en leven
zij geheel aan U gegeven.

Ja Gij zijt voor altijd
onze God en Here.
U zij lof en ere.

Verkondiging: thema: “Geef ons meer geloof!”

Zingen: Psalm 116: 1

God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Gezang 192: 6 (*staande*)

De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

Zegen.

Na de dienst is er gelegenheid de doopouders te feliciteren met de doop van hun kind en Gods zegen te wensen bij de geloofsopvoeding van hun kind.

Fijn dat u/jij er was. U/jij bent altijd welkom in de kerkdiensten!

Voor verdere informatie kunt u de predikant mailen: dsgjroben@hervormdheerde.nl

God de Vader belooft: Ik heb je gemaakt, je bent Mijn kind.
Mijn hemelse rijkdom is voor jou, want je bent Mijn erfgenaam.
Ik zal altijd voor je zorgen, in goede en slechte tijden.

God de Zoon belooft: Ik weet dat de vuiligheid van de zonde je in je genen zit.
Daarom ben Ik mens geworden, net als jij.
En Ik heb de zonde en de dood overwonnen!
Ik maak je helemaal schoon en bevrijd je van al je zonden.
Ik laat je als nieuw mens geboren worden.

God de Heilige Geest belooft: Ik ben Degene Die altijd in je blijft.
Ik help je om als nieuw mens te leven, elke dag weer.
Ik zal je laten groeien in je geloof en je helpen om God de eer te geven in je leven.