

Liturgie

Liturgie voor de jeugddienst op zondag 10 maart 2019
in de Hervormde Johanneskerk te Heerde.
Aanvang 19.00 uur, samenzang vanaf 18.45 uur.

Thema: 'Kruispunt Golgotha'

Voorganger:	ds. André van der Graaf
Ouderling van dienst:	Peter Draaijer
Organist:	Henk van der Maten
Muzikale medewerking:	Living Letter uit Wapenveld

Zingen voor de dienst (met Living Letter):

Opwekking 167

1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3. Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Opwekking 488

Heer ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken,
voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast,
laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel Uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichter bij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde
(*Refrein 2x*)

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Opwekking 599

Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.

Refrein:

Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt.

En wat je nu ook doet.....

(*Refrein 2x*)

De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

Welkom en mededelingen door Jowi van Norel

Zingen: Opwekking 539 (met Living Letter)

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.
Kom, zoals je bent en geef je hart.
Kom.

Eens zal elke tong U belijden als Heer,
Buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan Hem beloofd
Die nu in U gelooft.

Stilte

Bemoediging en groet

Zingen: Gezang 444: 1, 2 en 3 (met orgel)

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig' toe!

Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,

neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.

Geloofsbelijdenis door Lars Bruggeman

Zingen: Opwekking 614 (met Living Letter)

Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.

Hoor, de menigte schreeuwt en roept:
'Kruisig Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis
daar op Golgotha,
als de Koning der Joden wordt Hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: 'Het is volbracht'.

Refrein:

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is
nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.
(*Refrein*)

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg,
uw genade is mij genoeg.

Gebed

Bijbellesing: 1 Korintiërs 1: 18-25 en 2: 1-5 (NBV) door Lisan Veerman

1 Korintiërs 1: 18-25

¹⁸De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. ¹⁹Er staat namelijk geschreven: 'Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen.' ²⁰Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? ²¹Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. ²²De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, ²³maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. ²⁴Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, ²⁵want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

1 Korintiërs 2: 1-5

¹Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. ²Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. ³Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. ⁴De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, ⁵want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.

Zingen: Op Toonhoogte 115: 1 (met orgel)

Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
die zichzelf gaf aan 't kruishout,
en mij redde van de dood.

Refrein:

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij,
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

Verkondiging: 'Kruispunt Golgotha' (1)

Zingen: Op Toonhoogte 115: 2 (met orgel)

'k Wil het wonder gaan verhalen,
Hoe Hij op zich nam mijn straf;
Hoe in liefde en genade,
Hij 't rantsoen gewillig gaf.

Refrein:

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij,
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

Verkondiging: 'Kruispunt Golgotha' (2)

Zingen: Op Toonhoogte 115: 3 (met orgel)

'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen,
spreken van zijn grote kracht;
Hij kan overwinning geven
Over zond'en satans macht.

Refrein:

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij,
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

Verkondiging: 'Kruispunt Golgotha' (3)

Zingen: Op Toonhoogte 115: 4 (met orgel)

Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.

Refrein:

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij,
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

Gebed

Inzameling van de gaven

Zingen: Opwekking 710 (met Living Letter)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen