

Jeugddienst

op zondag 13 januari, om 18.45 uur

in de Johanneskerk te Heerde.

Thema: 'Wat je zegt ben je zelf'

Voorganger: Ds. C. A. van der Graaf

Ouderling van dienst: Peter Draaijer

Organist: Henk van der Maten

Muzikale medewerking: Ivy

Medewerking: Tienerclub

Samenzang voor de dienst

Zingen met Ivy: Opwekking 807

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.) 2x

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.) 2x

Refrein:

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont.) 3x

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.) 2x

(Refrein)

U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.

(Refrein)

Waar U woont.

Zingen met Ivy: Opwekking 789

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

(Refrein)

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

(Refrein)

Zingen met Ivy: Opwekking 717

Stil mijn ziel wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is er bij in je beproevingen en zorgen

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

God U bent mijn God

Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

-2x-

God U bent mijn God
Ik rust in U alleen

Welkom en mededelingen

Zingen met orgel: Opwekking 488

Heer ik kom tot U;
neem mijn hart verander mij,
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

-Refrein-

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Heer kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen diep in mij.
En Heer leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

-Refrein 2x-

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Stil Gebed

Bemoediging en groet

Zingen met Ivy: Opwekking 689

Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu,

in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit,
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.

Spreek, o Heer, maak ons denken
nieuw, laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:)
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.) 2x
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk,)
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.)

Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Geloofsbelijdenis

Zingen met orgel: Gezang 231: 1, 2

Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied'ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren' uit de dood,
zich diep eerbiedig buige!

Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U d' eerkroon opgedragen!
Geheel de aard' en 't hemelhof
moet van uw eer gewagen.

Gebed om de opening van het Woord en verlichting van de Heilige Geest

Schriftlezing: Efeziërs 4: 25-32

²⁵Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. ²⁶Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, ²⁷geef de duivel geen kans. ²⁸Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. ²⁹Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. ³⁰Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. ³¹Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. ³²Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

Zingen met het orgel: Gezang 329: 1, 2, 3

Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar, wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heil'ge stede van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

Verkondiging: 'Wat je zegt ben je zelf'

Zingen met Ivy: Opwekking 59

Mogen de woorden van mijn mond)
en de overleggingen van mijn hart) 2x
U welgevallig zijn.)

O, Here, mijn Rots en mijn Verlosser.

Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn.

Dankgebed en voorbeden

Collecte (Tijdens de collecte speelt Ivy: No longer slaves)

Slotlied. Zingen met Ivy: Opwekking 638

Wie is als Hij?

de Leeuw maar ook het Lam,
gezet op de troon.

Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.

Prijs Adonai,
alle naties van de aard'
alle heiligen; aanbid Hem.

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor de Jeugdraad.

De volgende jeugddienst is op zondag 17 februari en wordt geleid ds. G.J. Röben. De belijdeniscatechese werkt mee aan deze dienst en de band Zuiver zorgt voor de muzikale begeleiding.

Wil je een reactie geven op deze jeugddienst? Mail dan naar: jdc@hervormdheerde.nl of reageer via het reactieformulier op www.hervormdheerde.nl.