

Liturgie

voor de openluchtdienst op zondag 2 september 2018
op De Brink in Heerde.
Aanvang 17.00 uur, samenzang vanaf 16.45 uur.

Thema: 'Dienen is danken door daden'

Voorganger:	ds. G.J. Röben
Ouderling van dienst:	Herman Niessink
Muzikale medewerking:	Praiseband Ivy uit Enschede
Medewerking:	20+ groep

Samenzang voor de dienst:

Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
(*Refrein*)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stekt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
(*Refrein 2x*)

Verheerlijk zijn heilige naam. (2x)

Opwekking 720

In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan. } 2x

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer, uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.

In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,

in de naam van de Geest voor uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer, uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

Refrein:

God maakt vrij, God maakt vrij.
In die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer, uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:
(*Refrein*)

God maakt vrij, God maakt vrij,
God maakt vrij, God maakt vrij!

Op Toonhoogte 383

Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat,
als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.

Refrein:

In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

Laat uw licht zien in het duister,
als wij buigen voor het kruis.
Laat uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.
(*Refrein*)

Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

(*Refrein 2x*)

Welkom en mededelingen *(door Eline van Lohuizen)*

Zingen: Opwekking 194

U maakt ons één.
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Op toonhoogte 182

1. Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die 't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

3. Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

2. Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Geloofsbelijdenis; This I Believe – Hillsong (luisterlied)

Our Father everlasting
The all creating One
God Almighty

Through Your Holy Spirit
Conceiving Christ the Son
Jesus our Savior

I believe in God our Father
I believe in Christ the Son
I believe in the Holy Spirit
Our God is three in one
I believe in the resurrection
That we will rise again
For I believe in the name of Jesus

Our Judge and our Defender
Suffered and crucified
Forgiveness is in You

Descended into darkness
You rose in glorious life
Forever seated high

I believe in God our Father
I believe in Christ the Son
I believe in the Holy Spirit
Our God is three in one
I believe in the resurrection
That we will rise again
For I believe in the name of Jesus

I believe in You
I believe You rose again
I believe that Jesus Christ is Lord
I believe

And I believe in You
I believe You rose again
I believe that Jesus Christ is Lord

I believe in God our Father
I believe in Christ the Son
I believe in the Holy Spirit
Our God is three in one
I believe in the resurrection
That we will rise again
For I believe in the name of Jesus

I believe in God our Father
I believe in Christ the Son
I believe in the Holy Spirit
Our God is three in one
I believe in the resurrection
That we will rise again
For I believe in the name of Jesus

For I believe in the name of Jesus
For I believe in the name of Jesus

We believe in love, Jesus

I believe in life eternal
I believe in the virgin birth
I believe in the saints' communion
And in Your holy Church
I believe in the resurrection
When Jesus comes again
For I believe, in the name of Jesus

Come on!

I believe in God our Father
I believe in Christ the Son
I believe in the Holy Spirit
Our God is three in one
I believe in the resurrection
That we will rise again
For I believe in the name of Jesus

I believe in God our Father
I believe in Christ the Son
I believe in the Holy Spirit
Our God is three in one
I believe in the resurrection
That we will rise again
For I believe in the name of Jesus
For I believe in the name of Jesus

Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest

Bijbellezing: Matteüs 20: 1-16 (door Dennis de Ruiter)

¹Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. ²Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. ³Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, ⁴zei hij ook tegen hen: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn." ⁵En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. ⁶Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: "Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?" ⁷"Niemand wilde ons in dienst nemen," antwoordden ze. Hij zei hun: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard." ⁸Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: "Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten." ⁹En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. ¹⁰En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. ¹¹Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: ¹²"Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden." ¹³Hij gaf een van hen ten antwoord: "Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie?" ¹⁴Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. ¹⁵Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?" ¹⁶Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.'

Zingen: Op toonhoogte 511

Refrein:

Ho! Stop! Sta eens even stil.

Waar wou je heen gaan of maakt dat geen verschil?

Ho! Stop! Ga er niet vandoor.

Je bent er toch niet zomaar, je leeft ergens voor.

Als je in de trein zou stappen
en je zou niet weten waar je
heen wou gaan (heen wou gaan),
kon je beter in je warme bedje blijven liggen
zonder op te staan (op te staan).
Alles gaat uiteindelijk mis,
als je niet weet wie Jezus is.
(*Refrein*)

Als je in het donker wandelt,
kun je niet goed kijken waar je
heen wilt gaan (heen wilt gaan).
Daarom heb je Jezus nodig,
want hij steekt een lichtje
in je leven aan (je leven aan).
Reken maar dat jij je vergist,
als je het Licht van de wereld mist.
(*Refrein*)

Als je in de put zou vallen
en je zou voor niemand meer
te horen zijn (te horen zijn),
zat je daar te kniezen in de duisternis en
alles zou verloren zijn (verloren zijn).
Weet je als het donker wordt,
Jezus' arm is nooit te kort.
(*Refrein*)

Verkondiging 'Dienen is danken door daden'

Zingen: Opwekking 705

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Refrein:

Toon mijn liefde
aan de ander,
dien de ander,
zo heb ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
(*Refrein*)

Dankgebed en voorbeden

Collecte *De band speelt tijdens de collecte een lied*

Slotlied: Op Toonhoogte 189

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein:

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

(Refrein)

uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het jeugdwerk.

Wil je een reactie geven op deze jeugddienst?

Mail dan naar jdc@hervormdheerde.nl

of reageer via het reactieformulier op www.hervormdheerde.nl

*De volgende jeugddienst is DV zondag 30 september om 18.45 uur
onder leiding van ds. Röben. Graag tot dan!*
