

Liturgie

voor de advents-zangdienst op zondag 2 december 2018
in de Hervormde Johanneskerk te Heerde.
Aanvang 19.00 uur.

Thema: “Vol verwachting klopt ons hart”

Voorganger:	ds. André van der Graaf
Ouderling van dienst:	Freek Regterschot
Organist:	Ina Mijnheer
Muzikale medewerking:	Gospelkoor Laetare uit Oldebroek

Welkom en mededelingen

Samenzang met koor: Vader, mijn God, ik aanbid U *(bewerking van OTH 293)*

Vader, mijn God, ik aanbid U,)
heel mijn hart is op U gericht.)
Neem mijn leven in Uw hand,)
hoed mijn ziel en mijn verstand)
en laat uw vrede heersen in mijn hart.) 2x

Refrein:

Heer, ik verlang zo naar meer van U,
vul mijn gedachten tot eer van U.
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel
en stort nieuw leven uit door uw Geest.
Leg Uw kracht op mij, uw liefde die geneest
en laat uw vrede heersen in mijn hart.

Heilige Geest, U mijn Trooster,
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog.
Heer, uw waarheid maakt mij vrij
en uw leven groeit in mij.
O, laat uw vrede heersen in mijn hart.
(Refrein 2x)

En laat uw vrede heersen in mijn hart.

Stil gebed

Votum en groet

Het koor zingt: Oh wat een wonder

Samenzang met koor: Stil *(bewerking van Opw. 695)*

Allen:

Verberg mij nu onder uw vleugels Heer.
Houd mij vast in uw sterke hand.

Refrein:

Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
Dan wordt ik stil; U bent mijn God.

Vind rust mijn ziel in God alleen.
Ken Zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil.

(Refrein 2x)

Koor:

Dan word ik stil, heel stil;
U bent mijn God.

Allen:

Vind rust mijn ziel in God alleen.
Ken zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil.

(Refrein 2x)

Dan wordt ik stil; U bent mijn God. (2x)
Dan word ik stil, heel stil.

Zingen Geloofsbelijdenis: Op Toonhoogte 190 *(met orgel)*

Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

'k Geloof in U, Heer Jezus,
geboren uit de maagd,
eeuw'ge Zoon van God,
die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde,
leeft nu onder ons:
één met God de Vader
en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is
van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer, U bent mijn kracht,
de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven
zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig,
want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb,
heeft U mij bevrijd
en in uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen
ons hier samen bracht;
en op duizend wegen
zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Gebed

Schriftlezing: Lucas 1: 5-25 (NBV)

⁵Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. ⁶Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. ⁷Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.

⁸Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, ⁹werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. ¹⁰De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. ¹¹Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. ¹²Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. ¹³Maar de engel zei tegen hem: 'Wees niet bang, Zacharias, je gebed is

verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. ¹⁴Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. ¹⁵Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, ¹⁶en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. ¹⁷Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.'

¹⁸Zacharias vroeg aan de engel: 'Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.' ¹⁹De engel antwoordde: 'Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. ²⁰Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.'

²¹De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. ²²Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. ²³Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.

²⁴Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: ²⁵De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.

Zingen: Op Toonhoogte 81 (met orgel)

Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
o, 's werelds hoogst verlangen,
des sterv'lings zaligst goed?
Dat ons uw Geest verlichte!
Houd zelf de fakkel bij,
die, Heer, ons onderrichtte,
wat U behaag'lijk zij!

Ver van de troon der tronen
en 's hemels zonneshijn
wilt G'onder mensen wonen,
der mensen broeder zijn.
Met God wilt G'ons verzoenen,
tot God heft G'ons omhoog,
en onder millioenen
hebt Gij ook mij in 't oog.

Nog eens zal Hij verschijnen
als Richter van 't heelal,
die 't hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen;
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven 't graf!

Verkondiging: “Vol verwachting klopt ons hart”

Samenzang met koor: You raise me up (Solist, koor & gemeente)

Solist:

When I am down and oh mij soul so weary
When troubles come and my heart burned be
Then I am stil and wait here in the silence
Until You come and sit a while white me

Solist, koor en gemeente:

You raise me up so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more then I can be

Koor:

There is no life, no life without its hunger
Each restless heart beats so imperfectly
But when You come and I am filled with wonder
Sometimes I think I glimpse eternity

Koor en gemeente:

You raise me up so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more then I can be

Koor en gemeente:

You raise me up so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more then I can be

I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more then I can be

You raise me up to more than I can be
I can be

Het koor zingt: Geef ons vrede (Dona nobis pacem)

Dankgebed

Collecte

(Tijdens de collecte zingt het koor: We won't give up)

Zingen: Evangelische Liedbundel 413 (met orgel)

Lichtstad met uw paarden poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit.
(Refrein)

Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zandwoestijn,
waar zij rusten van hun werken
bij de springende fontein.
(Refrein)

Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarden poorten
in het nieuw Jeruzalem.
(Refrein)

Zegen

Tijdens het verlaten van de kerk zingt het koor een lied.