

LITURGIE

**voor de doopdienst op zondag 11 november 2018
om 9.30 uur in de Johanneskerk te Heerde.**

Samenzang vanaf 9.15 uur.

In deze dienst zal de Heilige Doop bediend worden aan:

Elena Maria Gernaart

Geboren op 22 mei 2018 te Zwolle.

thema: **“een vrucht met negen smaken”**

voorganger: ds. G.J. Röben

ouderling van dienst: Timen Smit

organist: Martien van der Knijff

samenzang voor de dienst

zingen:

OTH 69 Heer U doorgrond en kent mij

OTH 204 Nog voordat je bestond kende Hij je naam

OTH 531 Jezus is de goede Herder

Welkom en Mededelingen

Intochtslied: Psalm 105: 1 (staande)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 105: 3

Leefregel

Zingen: OTH 273 Heer, ik kom tot U

Dooponderwijs

Zingen: Zingende gezegend Lied 236: Welkom, welkom in ons midden

1 Welkom, welkom in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind,
hier mag jij met ons aanbidden
God die mensen zoekt en vindt.

2 Welkom, **Elena** in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind,
hier mag jij de Naam aanbidden
die met jouw naam zich verbindt.

3 Welkom, welkom in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind
hier mag jij de Heer aanbidden
die voltooit wat jij begint

(De dopeling wordt tijdens het zingen de kerk binnengedragen)

Doopgebed

Doopbeloften (staande)

1. Geloof u dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus, zoals dat in Gods Woord bekend is gemaakt en door de kerk in haar belijdenis is samengevat, het enige fundament van onze redding is?

2. Belijdt u dat deze kinderen, hoewel zij met ons delen in zonde, schuld en oordeel, in Christus geheiligd zijn, deel hebben aan Gods verbond en dat zij daarom behoren gedoopt te zijn?

3. Beloof u, ieder met de gaven die God u heeft gegeven, uw kinderen voor te gaan op de weg van de Here opdat zij hun doop leren verstaan en zich verbonden zullen weten aan de gemeente van Christus?

Toespraakje tot de kinderen

(de kinderen voorin de kerk gaan even zitten)

Zingen met de kinderen: OTH 395 “De Here zegent jou”
(eerst kinderen en daarna kinderen met gemeente)

Bediening van de Heilige Doop

Na het amen op de doop zingt de gemeente zonder nadere aankondiging: **Psalm 134: 3 OB** (staande)

Aan de dopelingen wordt door de kinderen van de kindernevendienst een cadeau aangeboden

(De kinderen voorin de kerk gaan even zitten)

Dankgebed voor de bediening van de Heilige doop en gebed om de opening van het Woord.

De dopeling wordt de kerk uitgedragen,
de kinderen van de kindernevendienst verlaten de kerk.

Schriftlezing: Galaten 5: 13-26 (NBV)

Zingen: OTH 276:1,3,4 Heer, wijs mij uw weg

Verkondiging: thema: “een vrucht met negen smaken”

Zingen: OTH 265:1 Abba Vader

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven (tijdens de collecte luisteren we naar 'de doop' van Sela)

Zingen: Gezang 477:1 (staande)

Zegen.

Na de dienst is er gelegenheid de doopouders te feliciteren met de doop van hun kind en Gods zegen te wensen bij de geloofsopvoeding van hun kind.

Ook ben/t u/jij hartelijk uitgenodigd om samen een kopje koffie/thee te drinken in Welegelegen.

Fijn dat u/jij er was. U/jij bent altijd welkom in de kerkdiensten!

Voor verdere informatie kunt u de predikant mailen: dsroben@hervormdheerde.nl