

Orde van dienst zondagmorgen 14 oktober 2018  
Hervormd Heerde

**Najaarszendingsdienst met als thema:  
'Samen met alle heiligen'**

Voorganger: ds. André van der Graaf

Organist: Ina Mijnheer

Ouderling van dienst: Bertus Steenbergen



## Welkom en mededelingen

### Zingen: Psalm 146: 1, 3

Zing, mijn ziel, voor God uw Heere,  
zing die u het leven geeft.  
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,  
zing voor Hem zolang gij leeft.  
Ziel, gij zijt geboren tot  
zingen voor den Heer uw God.

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,  
heil die God ter hulpe riep.  
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,  
God is trouw aan wat Hij schiep.  
Wat in hemel, zee of aard  
woont, is in zijn hand bewaard.

## Stilte

### Bemoediging en groet

### Zingen: Gezang 461: 1, 2, 7

O hoog' en diepte, looft nu God,  
aanbidt zijn heiligheid!  
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,  
zijn weg is majesteit.

O wond're liefd', o wijsheid Gods,  
toen zond' ons 't licht benam,  
hebt Gij 't verlossend pad gebaand:  
een tweede Adam kwam.

O hoog' en diepte, looft nu God,  
aanbidt zijn heiligheid!  
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,  
zijn weg is veiligheid!

## Onderwijzing

## Zingen: Psalm 51: 1

Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebed;  
verschoon mij toch naar uw barmhartigheden,  
delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden:  
uw goedheid wordt noch paal, noch perk gezet.  
Ai, was mij wel van ongerechtigheid:  
mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden!  
Zie mijn berouw, hoor, hoe een boet'ling pleit,  
en reinig mij van al mijn vuile zonden.

## Gebed om de opening van het Woord

### Bijbellezing: Efeziërs 3: 14 - 21 (NBV) (Marjolein Poll Jonker)

14Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. 20Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

## Zingen: OTH 360: 1, 2, 3

Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is.  
En zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij er over waakt,  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer!

### **Verkondiging: 'Samen met alle heiligen (a)' (ds. André van der Graaf)**

#### **Zingen: Psalm 85: 3, 4**

Bij wie Hem vrezende is zijn heil geplant.  
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,  
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,  
het recht de vrede met een kus begroet;  
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,  
het recht dat uit de hemel nederziet.  
De velden deelt Hij van zijn overvloed,  
de Here die ons zegent met zijn goed.

Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,  
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.  
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,  
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

### **Verkondiging: 'Samen met alle heiligen (b)' (Maaïke van der Graaf)**

## **Zingen: Gezang 314: 1, 3**

Gij die gelooft, verheugt u samen,  
't is God, die trouw zijn kerk bewaart!  
Die hoop zal nimmer ons beschamen:  
de Heer is God en zijn is de aard.  
Zijn woord heeft vrede, heil bereid  
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

Nabij of ver, wij zijn verbonden:  
één Heer en één geloof, één doop,  
één Geest is tot ons neergezonden,  
en één is aller liefd' en hoop.  
Wij bidden en wij danken saâm,  
wij roemen in één VADERNAAM.

## **Gebed**

### **Inzameling van de gaven**

## **Zingen: OTH 389: 1, 2, 3**

Wij gaan op weg met brandend hart,  
met een gebed bij elke stap.  
Het lied van hoop klinkt door de landen,  
zingend van de nieuwe dag.

Tweeduizend jaar, en dag en nacht,  
brandt deze vlam, verlicht ons land.  
Mensen wachten, harten smachten,  
naar een liefde die verwarmt.

### **Refrein:**

Laat de vlam weer branden  
als een helder baken,  
als heraut van 't morgenuur.  
Laat het lied weer sprank'len,  
laat de liefde branden,  
als een vuur, als een vuur.

De liefde roept, de waarheid spreekt,  
dat is de kracht waarmee wij gaan.  
Om hen die vallen, hen die wank'len,  
op te vangen in uw naam.

**Refrein (2x)**

Als een vuur, als een vuur.

**Zegen**

