

# Liturgie

voor de kerkdienst op zondag 25 maart 2018  
in de Hervormde Johanneskerk te Heerde.  
Aanvang 9.30 uur, samenzang vanaf 9.15 uur.

In deze dienst doen 12 gemeenteleden belijdenis van het geloof:

Ilse-Marijn Christel (Ilse) Bijsterbosch  
Christine Bouwhuis  
Martijn de Jager  
Mirthe Rianne (Mirthe) Kers  
Cornelia Elizabeth (Elizabeth) Kok  
Jonathan Kool  
Marjolein van Lohuizen  
Machteld Daniëlle (Mariëlle) Mijnheer  
Willianne Nootboom  
Rianne Christine (Rianne) Pap  
Marlies Lammie (Marlies) Rijkeboer  
Daniël Hendrik (Daniël) Röben

## Thema: “Uitverkoren”

Voorganger:	ds. C.A. van der Graaf en ds. G.J. Röben
Ouderling van dienst:	Egbert van der Steege
Organist:	Ina Mijnheer

## Samenzang voor de dienst:

### Op Toonhoogte 223

*Refrein:*

Aan uw voeten Heer,  
is de hoogste plaats;  
daarom kniel ik neer bij U.  
Om bij U te zijn,  
is de grootste eer;  
daarom buig ik mij voor U.

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn  
en om naar U te luist'eren.  
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,  
kom ik nu tot U, o Heer.  
(*Refrein*)

Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,  
hier in een plaats van aanbidding.  
In geest en waarheid samen één te zijn,  
in aanbidding voor U.  
(*Refrein*)

Zoals een vader die zijn kind omarmt,  
ja, zo omarmt U ook mij.  
U bent een Vader die vertroost en beschermt  
en ik kom tot rust bij U. (3x)

### Gezang 173: 1, 3 en 5 (LvK)

Alles wat over ons geschreven is  
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,  
alle geboden worden thans voldragen,  
alle beproeving van de wildernis.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid  
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.  
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,  
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem  
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,  
vrede aan allen die uw naam verhogen:  
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

## **Op Toonhoogte 182**

Genade, zo oneindig groot,  
dat ik, die 't niet verdien,  
het leven vond, want ik was dood  
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade, die mij heeft geleerd  
te vrezen voor het kwaad.  
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,  
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast  
en tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast  
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid  
mag stralen als de zon,  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
dat ik genade vond.

## **Welkom en mededelingen**

### **Zingen: Psalm 117** (*Bundel 1938*)

Loof, loof den Heer, gij heidendom!  
Gij volken, prijst zijn naam alom.  
Zijn goedheid is in nood en dood  
voor ons, zijn volk, oneindig groot:  
zijn waarheid wankelt nimmermeer.  
Zingt, Halleluja, zingt zijn eer!

## **Stilte**

## **Bemoediging en groet**

### **Zingen: Op Toonhoogte 379: 1, 2 en 3**

Heer, uw licht en uw liefde schijnen.  
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.  
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.  
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.  
Schijn in mij, schijn door mij.

*Refrein:*

Kom, Jezus kom,  
vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.  
Zend uw rivier, laat uw heil  
heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, uw woord:  
dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.  
Door het bloed mag ik U toebehoren.  
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  
Schijn in mij, schijn door mij.  
(*Refrein*)

Staan wij oog in oog met U Heer.  
Daalt uw stralende licht op ons neer.  
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.  
U volmaakt wie volkomen zich geven.  
Schijn in mij, schijn door mij.  
(*Refrein*)

## **Onderwijzing uit Johannes 13: 31-35 (NBV)**

<sup>31</sup>Toen hij weg was zei Jezus: 'Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God. <sup>32</sup>Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. <sup>33</sup>Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: "Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen." <sup>34</sup>Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. <sup>35</sup>Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'

## **Zingen: Psalm 133: 3 (Bundel 1938)**

Waar liefde woont, gebiedt de Heer den zegen:  
daar woont Hij Zelf, daar wordt zijn heil verkregen  
en 't leven tot in eeuwigheid.

## **Gebed om de opening van het Woord**

### **Paasproject Kindernevendienst: "Geen gewone koning"**

*Vertelling: Jezus trekt als koning Jeruzalem binnen*

## **Zingen: Dank U** (*melodie: "Dank U voor deze nieuwe morgen"*)

Dank U, Uw liefde kent geen grenzen  
Dank U dat ik nu weet daarvan  
Dank U, o God, ik wil U danken  
Dat ik danken kan.

## **Bijbellezing: Johannes 15: 9-17 (NBV)**

<sup>9</sup>Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: <sup>10</sup>je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. <sup>11</sup>Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. <sup>12</sup>Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. <sup>13</sup>Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. <sup>14</sup>Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. <sup>15</sup>Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. <sup>16</sup>Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. <sup>17</sup>Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

## **Zingen: Gezang 1: 1 en 3 (LvK)**

God heeft het eerste woord.  
Hij heeft in den beginne  
het licht doen overwinnen,  
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het laatste woord.  
Wat Hij van oudsher zeide,  
wordt aan het eind der tijden  
in heel zijn rijk gehoord.

## **Verkondiging: "Uitverkoren"**

*("Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie ..." - Johannes 15: 16a).*

## **Zingen: Gezang 1: 2 en 4 (LvK)**

God heeft het eerste woord.  
Voor wij ter wereld kwamen,  
riep Hij ons reeds bij name,  
zijn roep wordt nog gehoord.

God staat aan het begin  
en Hij komt aan het einde.  
Zijn woord is van het zijnde  
oorsprong en doel en zin.

## **Kinderen komen terug uit de kindernevendienst**

### **Openbare belijdenis van het geloof**

#### **Presentatie**

#### **Onderwijzing**

Jezus Christus heeft gezegd: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houdt dit voor ogen: 'Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

De doop is het teken van het verbond van Gods genade. Als wij belijdenis doen, erkennen en eren wij de Naam van de Drie-enige God die bij de doop over ons wordt uitgeroepen. Het is de Vader die ons tot zijn kinderen aanneemt. Het is Jezus Christus die ons redt en roept om zijn leerlingen en volgelingen te zijn. Het is de Geest die ons vervult en ons zijn gaven schenkt.

Als wij belijdenis van het geloof afleggen, geven wij daarmee antwoord op Gods liefde voor ons. Niet wij hebben Hem, maar Hij heeft ons uitgekozen. Met de Kerk van alle eeuwen, met de wereldwijde Kerk, mogen wij Christus volgen en zo gehoor geven aan Gods roepstem. Daarom belijden wij ons geloof in het midden van zijn gemeente. Als gelovigen zetten wij onze gaven in voor Gods Koninkrijk. Zo geven wij rekenschap van de hoop die in ons is. Wanneer wij moeten lijden omwille van ons geloof, zullen we bidden om volharding en wijsheid.

Wij mogen weten dat wij de Geest ontvangen hebben om Gods kinderen te zijn en Hem als Vader te kunnen aanroepen. Het is de Geest die ons in de waarheid leidt en die ons leven wil vernieuwen. De Heer roept ons samen rondom het Woord. Hij nodigt ons ook als zijn leerlingen aan zijn tafel, waar Christus zelf de Gastheer is. Een feestmaal heeft Hij voor ons bereid, waar het brood ons zal verzadigen en de wijn het hart verheugt. Zo zijn wij één met Hem en met elkaar.

Verenigd met Christus zijn wij geroepen met woord en daad Hem te belijden als Heer en Heiland, Gods Koninkrijk te verkondigen en zijn komst te verwachten.

## **Belijdenis**

Laten wij ons geloof belijden:

“Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde.  
En in Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
neergedaald tot in het dodenrijk.  
Op de derde dag is Hij opgestaan uit de doden,  
opgevaren naar de hemel,  
waar Hij nu zit aan de rechterhand van God,  
de almachtige Vader,  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.  
Ik geloof in de heilige Geest,  
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,  
de gemeenschap der heiligen,  
vergeving van de zonden,  
wederopstanding van het lichaam  
en een eeuwig leven.”

## **Vragen aan hen die belijdenis afleggen van het geloof**

Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in de Heilige Geest?

Aanvaardt u de roeping om, als lid van de gemeente van Christus, de goede strijd van het geloof te strijden, uw Heiland altijd te volgen en zijn Naam te belijden met woord en daad?

Wilt u, in gemeenschap met de kerk van Christus, als belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland, trouw zijn onder de bediening van het Woord en de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift en, met de gaven die u geschonken zijn, meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?

**Zij die belijdenis afleggen van hun geloof beantwoorden deze vragen en komen dan beurtelings naar voren. De voorganger legt hen de handen op en spreekt een Bijbelwoord als zegen uit.**

Ilse-Marijn Christel (Ilse) Bijsterbosch

Christine Bouwhuis

Martijn de Jager

Mirthe Rianne (Mirthe) Kers

Cornelia Elizabeth (Elizabeth) Kok

Jonathan Kool

Marjolein van Lohuizen

Machteld Daniëlle (Mariëlle) Mijnheer

Willianne Nooteboom

Rianne Christine (Rianne) Pap

Marlies Lammie (Marlies) Rijkeboer

Daniël Hendrik (Daniël) Röben

**De gemeente zingt de nieuwe belijdende leden toe: Psalm 134: 3**

*(Bundel 1938, staande)*

Dat 's Heeren zegen op u daal',  
zijn gunst uit Sion u bestraal'.  
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer:  
looft, looft dan aller heren Heer!

## **Verwelkoming**

Op grond van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke belijdenis verwelkomen wij u nu als belijdende leden van de Protestantse Kerk in Nederland in de gemeenschap van de Kerk van Christus. Wij nodigen u tot de tafel van de Heer.

‘God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken,



zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.'

## **Persoonlijk woord namens de nieuwe belijdende leden**

### **Zingen: Gezang 481: 1 en 4 (LvK)**

O grote God die liefde zijt,  
o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd  
ons aan uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren,  
uw waarheid openbaren.

Wij danken U, o liefde groot,  
dat Christus is gekomen.  
Wij hebben in zijn stervensnood  
uw diepste woord vernomen.  
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht  
en het wordt overal volbracht  
waar liefde wordt gegeven,  
wij uit uw liefde leven.

## **Vorbereiding op de viering van het Avondmaal**

Gemeente van Christus, aankomende vrijdag vieren wij het heilig Avondmaal. De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil ons aan zijn tafel troosten en bemoedigen wie in Hem geloven.

Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels van Christus' Koninkrijk. In het licht daarvan zien wij dat we iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde. De Heer is trouw, wij zijn vaak ontrouw. Dagelijks maken wij onze schuld tegenover Hem groter.

Nu kunnen wij de maaltijd van Gods genade slechts ontvangen, wanneer we in gehoorzaamheid aan het Woord van God als Gods kinderen willen leven. Daarom onderzoekt ieder van ons zichzelf:

Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik God en mijn naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van het leven met de Heer ontnem? Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden wil geven, alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer? Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de heilige Geest?

Ieder die zo zijn heil zoekt in Christus alleen, mag zeker weten dat geen zonde of zwakheid ons kan scheiden van de liefde van Christus, onze Heer. Verkondig in het eten van het brood en het drinken uit de beker vol vreugde de dood van onze Heiland. Belijd in gehoorzaamheid aan zijn Woord de Drie-enige God. Zo nodigt Christus u aan zijn tafel en mag u zich opnieuw gesterkt weten door het sacrament van brood en wijn.

### **Zingen: Gezang 173: 2 en 4 (LvK)**

Gods schepping die voor ons gesloten bleef  
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,  
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,  
Koning der Joden die de dood verdreef.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,  
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,  
ons is een lofzang in de mond gegeven,  
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

### **Gebeden**

#### **Inzameling van de gaven**

### **Zingen: Op Toonhoogte 165: 1, 2 en 3**

Vrede van God, de vrede van God,  
de vrede van God zij met jou.  
Vrede van Hem, vrede van God,  
de vrede van God zij met jou.

In Jezus' naam, in Jezus' naam,  
in Jezus' naam geef ik jou:  
vrede van Hem, vrede van God,  
de vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,  
de Heilige Geest zij met jou.  
Vrede van Hem, vrede van God,  
de vrede van God zij met jou.

### **Zegen**

*Na de kerkdienst is er gelegenheid om de nieuwe lidmaten voorin de kerk persoonlijk te ontmoeten.*