

Jeugddienst zondagavond 18 maart 2018

Aanvang 19.00 u

Samenzang vooraf: 18.45u

Voorganger: ds. André van der Graaf

Ouderling van dienst: Roelof Jan Kluiver

Organist: Ina Mijnheer

Muzikale medewerking: Solid United uit Staphorst

Medewerking door 20+-groep



## **INZINGEN:**

### **Band: Opwekking 798**

Wij zijn het volk van God,  
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.  
Een leven lang te gast,  
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol,  
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht  
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.  
Maar kijk, wij lopen nog,  
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,  
Hij laat niet los.

### **Refrein:**

God is voor ons, God is naast ons,  
God is altijd om ons heen.  
Laat maar komen wat hierna komt,  
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd  
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,  
nu geven wij niet op.  
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol,  
Hij laat niet los.

### **(Refrein)**

## **BAND: OPWEKKING 807**

In mijn twijfels, mijn verdriet,  
in mijn falen ontbreekt U niet.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;  
in mijn vragen houdt uw Woord stand.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.

**Refrein:**

God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker.  
Ik vertrouw op U.  
God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker  
veilig naar de kust, waar U woont.  
Waar U woont,  
waar U woont,  
waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.  
In de morgen zing ik mijn lied.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.

**(Refrein)**

U schijnt feller dan de sterren.  
Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker.  
Ik vertrouw op U.  
God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker  
veilig naar de kust.

**(Refrein)**

Waar U woont.

## **BAND: OPWEKKING 764**

U zult altijd voor ons strijden;  
U hebt steeds Uw trouw getoond.  
Deze waarheid is mijn blijdschap:  
Heer, U draagt de zegekroon,  
U, mijn Helper en Beschermmer,  
U, mijn Redder en mijn Vriend.  
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Waar Uw grootheid wordt bezongen,  
wil ik knielen voor Uw troon.  
Waar U bent, verstilt de onrust,  
want U draagt de zegekroon.  
Vul dit huis nu met Uw glorie,  
vul ons hart met heilig vuur.  
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

### **Refrein**

Halleluja! Jezus overwon.  
Jezus overwon.  
Halleluja! Prijs Hem,  
die de wereld overwon.

U zult altijd voor ons pleiten;  
U zocht door tot U ons vond.  
En geen macht kan U bestrijden,  
want U draagt de zegekroon.  
U bent Jezus, de Messias,  
die de wereld redding biedt.  
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Elke muur wordt neergehaald,  
ieder bolwerk afgebroken.  
U draagt de zegekroon;  
U overwon, U overwon!

Aan het kruis leek U verslagen,  
maar U hebt de dood onttroond;  
zelfs het graf kon U niet houden,  
want U draagt de zegekroon.

## Refrein

Halleluja! Jezus overwon.  
Jezus overwon.  
Halleluja! Prijs Hem,  
die de wereld overwon.

Elke muur wordt neergehaald,  
ieder bolwerk afgebroken.  
U draagt de zegekroon;  
U overwon, U overwon!

## WELKOM EN MEDEDELINGEN DOOR ELINE VAN LOHUIZEN

### ZINGEN (STAANDE): BAND: OPWEKKING 717

Stil mijn ziel wees stil  
en wees niet bang  
voor de onzekerheid van morgen.  
God omgeeft je steeds,  
Hij is er bij in je beproevingen en zorgen.

God U bent mijn God  
en ik vertrouw op U  
en zal niet wankelen.  
Vredevorst vernieuw een  
vaste geest binnen in mij  
die rust in U alleen.

Stil mijn ziel wees stil  
en dwaal niet af,  
dwars door het dal zal Hij je leiden,  
stil, vertrouw op Hem  
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.

God U bent mijn God

Stil mijn ziel wees stil  
en laat nooit los  
de waarheid die je steeds omarmd heeft.  
Wacht wacht op de Heer,  
de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God U bent mijn God            )  
Ik rust in U alleen.            ) 2x

## **STIL GEBED**

### **BEMOEDIGING EN GROET**

#### **ZINGEN: BAND: OPWEKKING 569**

Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer,  
als de zon opkomt elke morgen weer.  
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land:  
neem ook mijn leven in uw hand.

#### **Refrein:**

Regeer in mij met al uw kracht  
in mijn mooiste droom,  
in mijn zwartste nacht.  
Er is één ding dat ik U vraag:  
o Heer, regeer in mij vandaag.

Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk  
als een spiegel zijn van wie U in mij bent.  
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:  
Heer, neem mijn leven in uw hand.

#### **(Refrein)**

### **GELOOFSBELIJDENIS; 'APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS'** door Bennie Nijhof

#### **ZINGEN: ORGEL: PSALM 146: 1, 2, 3** (Op wijze van Johannes de Heer)

Zing, mijn ziel, voor God uw Here,  
zing die u het leven geeft.  
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,  
zing voor Hem zolang gij leeft.  
Ziel, gij zijt geboren tot  
zingen voor den Heer uw God.

Reken niet op mensenwaarde,  
want bij mensen is geen baat.  
Aarde wordt een mens tot aarde,  
als zijn adem uit hem gaat.  
Ligt niet alles wat hij wil  
met zijn laatste adem stil ?

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,  
heil die God ter hulpe riep.  
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,  
God is trouw aan wat Hij schiep.  
Wat in hemel, zee of aard  
woont, is in zijn hand bewaard.

## **GEBED**

### **BIJBELLEZING: MARKUS 16: 19-20, GALATEN 5: 13-14 EN 22-23** door Ria Doorn

<sup>19</sup>Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. <sup>20</sup>En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.

<sup>13</sup>Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, <sup>14</sup>want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'

<sup>22</sup>Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, <sup>23</sup>zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

## **ZINGEN: ORGEL: GEZANG 1**

God heeft het eerste woord.  
Hij heeft in den beginne  
het licht doen overwinnen,  
Hij spreekt nog altijd voort.



God heeft het eerste woord.  
Voor wij ter wereld kwamen,  
riep Hij ons reeds bij name,  
zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.  
Wat Hij van oudsher zeide,  
wordt aan het eind der tijden,  
in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin  
en Hij komt aan het einde.  
Zijn woord is van het zijnde  
oorsprong en doel en zin.

## **VERKONDIGING 'ER WORDT GEREGERD'**

### **ZINGEN: ORGEL: OP TOONHOOGTE 188**

Heerser over alle dingen,  
God van de oneindigheid,  
van uw liefde wil ik zingen,  
buigen voor uw majesteit.  
Eeuwen komen, eeuwen gaan,  
voor altijd blijft uw trouw bestaan.  
Uw naam weerklinkt door het heelal:  
'Die was en is en komen zal.'

U alleen kunt grootheid tonen  
in een enkel ogenblik.  
De natuur spreekt zonder woorden,  
vol verwond'ring luister ik.  
U schiep leven door uw Woord,  
bracht het licht en duister voort.  
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt,  
weerspiegelt het uw heerlijkheid.

In het lijden van dit leven,  
in een dal van duisternis,  
wilt U mij Uw liefde geven  
en de vrede die ik mis.

Leid mij aan uw sterke hand  
veilig naar de overkant.  
ik hoef geen gevaar te vrezen,  
als uw huis mijn schuilplaats is.

Eeuwen komen, eeuwen gaan,  
voor altijd blijft uw trouw bestaan.  
Uw naam weerklinkt door het heelal:  
'Die was en is en komen zal.'

Heerser over alle dingen,  
God van de oneindigheid.                    )  
Van uw liefde wil ik zingen,                ) 2x  
buigen voor uw majesteit.

## **GEBED**

### **INZAMELING VAN DE GAVEN**

Tijdens de collecte zingt de band: Psalm 142 (Psalm project) – Ik roep tot U Heer.

### **ZINGEN (STAANDE): BAND: OPWEKKING 426**

Ja, ik geloof in Jezus.  
Ik geloof in Hem als Zoon van God.  
Ik geloof dat Hij gestorven is.  
Ik geloof dat Hij is opgestaan.  
Hij is hier in ons midden,  
Zijn armen uitgespreid.  
Hij geneest als wij bidden,  
Hij vergeeft en bevrijdt.

Ja, ik geloof in U, Heer.  
Ik geloof in U als Zoon van God.  
Ik geloof dat U gestorven bent.  
Ik geloof dat U bent opgestaan.  
U bent hier in ons midden,  
Uw armen uitgespreid.  
U geneest als wij bidden,  
U vergeeft en bevrijdt.

## **ZEGEN**



